

NIEUWSBRIEF

Nog een paar dagen en dan vertrek ik....

Het heeft even geduurd, maar hier is mijn nieuwsbrief voor de laatste keer. Tussen de vorige nieuwsbrief en deze heeft weer even tijd gezeten en dit had zo zijn redenen. De crowdfunding heeft ontzettend veel inzet en tijd gekost, dat ik mijzelf, nu we het bedrag hebben behaald dankzij jullie allemaal, volledig wilde focussen op de voorbereiding van het vertrek.

Zondag 2 juli zeg ik in de ochtend gedag tegen Gijs en de kinderen. Ik wil niet dat ze meegaan naar Schiphol. Laat ze maar lekker in hun eigen veilige wereld thuis. We willen het met name niet ingewikkelder voor ze maken dan dat het toch al wordt.



Ik krijg van heel veel mensen om me heen de vraag of ik er tegenop zie, of ik er klaar voor ben en ook of ik precies weet wat er daar nu gaat gebeuren. Ja, nee en nee. Hoe kan je hier niet tegen op zien? Hoe kan je hier klaar voor zijn? Hoe het daar precies allemaal gaat verlopen? Ik zie het daar wel. Natuurlijk weet ik wat de behandeling inhoudt, maar ik wil me niet onnodig druk maken van te voren. Ik denk dat ik het maar een beetje op mij af laat komen.

Mocht je willen lezen wat het allemaal precies inhoudt dan kan je kijken op de pagina www.sterkerdanms.nl. Hier staat het nodige uitgelegd.



Afgelopen week heeft in het teken gestaan van het maken van mijn haarwerk en dus ook het afknippen van mijn haar. Ik ben er wel achter dat ik haar toch wel het sieraad vind van de vrouw.

Ik heb bewust gekozen om mijn haar al af te knippen voordat ik naar Mexico ga, zodat er met mijn afgeknipte haar een mooi haarwerk gemaakt kon worden. Mooi is het zeker geworden, maar gek is het wel.

Op instagram schreef ik hier het volgende over:

Vandaag is de dag waar ik zo tegen op heb gezien, mijn haar gaat eraf. Maar met iedere haar, die er af wordt geknipt, wordt een mooi haarwerk gemaakt. Dit haarwerk is over een paar dagen al in mijn bezit is. Ik weet waarom ik het doe en in Mexico raak ik het toch kwijt dus laten we er nu dan nog maar wat moois van maken. Toch wegen deze positieve gedachten niet op tegen het negatieve gevoel van het verliezen van mijn haar.

Totdat ik de volgende uitspraak las van Coco Chanel: " a woman who cuts her hair is about to change her life." Life changing gaat het zeker worden.

Mijn haar komt terug na de behandeling, mijn MS hopelijk niet.

Let's do it!

Dit zal voor nu mijn laatste nieuwsbrief zijn. De avonturen van de berg die we gaan beklimmen in Mexico zullen veelal op social media te volgen zijn en we proberen ook een blog bij te houden op www.marloesstopthaarms.nl , maar het allerbelangrijkste is dat ik mijzelf ga focussen op rust en herstel.

Wat ik de laatste tijd vaak mee heb gekregen is dat mensen mijn keuze stoer, sterk en dapper vinden. Of ik sterk ben dat ik dit aan ga? Nee ik heb gewoon geen andere keuze gehad. Gelukkig heb ik die mogelijkheid gekregen om dit te doen, dankzij heel veel mensen om me heen.

Website: www.marloesstopthaarms.nl

Facebook: Marloes stopt haar MS

Instagram: marloes_stopt_haar_ms

