

NIEUWSBRIEF

Een maand vol ontwikkelingen

Mijlpalen

De start van de hele crowdfunding is een rollercoaster aan gevoelens geweest. Dit schommelde tussen "wow dit gaat hard", naar "maar gaan we het wel op tijd halen?". Ik kan niet meer doen dan mijn best, samen met de lieve mensen om me heen die meehelpen.

Ondernemers uit de buurt die hun foienpot legen en vervolgens mijn folder op de toonbank plaatsen om zoveel mogelijk op te halen, tot door de regen lopen met twee lieverds om kerstkaarten in de buurt weg te brengen. Deze waren niet op tijd geleverd en moesten dus op het laatste moment nog rondgebracht worden.

Mensen die spontaan hun producten of diensten aanbieden voor de online veiling, die binnenkort plaats gaat vinden (dit zal binnenkort bekend gemaakt gaan worden) ende (buurt) kinderen die mee helpen flyeren en flessen ophalen,. Dit allemaal in het kader van alle beetjejes helpen. Stiekem best overweldigend allemaal.

Al deze mooie dingen, de lieve giften en onverwachte donaties hebben ervoor gezorgd dat we binnen een maand de teller hebben kunnen zetten op nagenoeg 28 duizend euro. ONGELOOFLIJK!!

Wat een jaar is het geweest
en
wat een jaar komt eraan



Het besef.....

En daar stond ik, kijkend naar het vuurwerk dat boven mijn hoofd uiteen spatte en als een soort lichtgevende paraplu naar beneden kwam. Ineens doofde het geluid om me heen, van alle gelukswensen en klinkende glazen. Ik besepte me dat waar ik riep; "ik ga vólgend jaar naar Mexico", dat vólgend jaar, NU is.

Hoe zal ik er volgend jaar rond deze tijd bij staan? Geen idee.

Wat gaat er allemaal op me af komen? Geen idee.

Ben ik er klaar voor? Geen idee.

Het enige wat ik weet, is dat ik dit wil. Ik wil deze berg gaan beklimmen en de sprong naar een mogelijk betere toekomst maken. Toch ben ik wel een beetje bang voor de storm. Afgelopen jaar vertelde iemand mij dat ik soms gewoon tijdens de storm moet gaan liggen, tenslotte gaat deze vanzelf voorbij en komt de zon wel weer te voorschijn.

Dankzij jullie hulp zijn we al zoveel dichterbij de berg, die ik ga beklimmen.

Het mooiste uitzicht komt na de moeilijkste klim.

Bedankt voor alle donaties in 2022. Wij gaan door in 2023 om dit volledig mogelijk te maken. Alle hulp is nog steeds welkom.

Voor nu wens ik jullie alle goeds voor 2023 en onthoud: als het soms stormt, gewoon rustig blijven en wachten, het gaat vanzelf voorbij.

Lieve groet Marloes





To do lijstjes

Het crowdfunden voor de stichting is bijna een baan naast mijn gewone baan. Het is een non-stop aan honderden gedachten in mijn hoofd. Van dingen die ik zou willen doen, nog moet doen of ga doen. Lijstjes afvinken, 1x per week een facetime sessie mijn broers Yoeri, Taco en met Gijs om te brainstormen maar met name het structureren van de gedachten die alle kanten op gaan. Heel fijn, want alleen was het echt een zootje geworden.

Social media

Natuurlijk was ik al actief op diverse sociale kanalen, nou ja, actief.... Voor mij was het meer gluren bij de burens en kijken wat iedereen meemaakt, met name diegene die ik juist niet veel meer zie. Heerlijk, dit kan voor mij echt een avondvullend programma zijn. Maar sinds een maand ben ik erachter wat voor kracht dit kan hebben. Ieder bericht probeer ik dan ook te delen op social media, waarop weer gereageerd wordt en wat weer gedeeld wordt om vervolgens weer te delen, te liken, te taggen, reels te maken etc... Voor mij gaat deze wereld steeds verder open, ik kan er nog steeds mega veel van leren, is het perfect? Zeker niet, maar het heeft effect en dat is het belangrijkste. Naast dat ik de stichting niet alleen kan, kan de stichting niet alleen de crowdfunding doen, daar hebben we alle hulp bij nodig. Dus volg, deel, like en tag.... Wil je meer weten of wil je helpen en heb je een leuk idee voor een actie neem contact op. Alle hulp is welkom!



Mail: info@marloesstopthaarms.nl

Facebook: Marloes stopt haar MS

Instagram: [marloes_stopt_haar_ms](https://www.instagram.com/marloes_stopt_haar_ms)

